

VURIGE TONGEN

Digitaal informatie- & inspiratieblad
Sector welzijn-buitengewoon onderwijs
Broeders van Liefde

maart
april
2022

Op 2 september 2021 hebben alle voorzieningen, alleszins hun algemeen directeur en referentiemedewerker identiteit, hun lokale identiteitswerking mogen voorstellen én hun plannen voor de toekomst uit de doeken mogen doen. Er was véél appreciatie voor het harde geleverde werk en het engagement dat iedere dag wordt opgenomen!

Toch bleek dat enkele identiteitsverklaringen die in 2015 zijn geschreven door veranderingen van de doelgroep, de medewerkers, de context... aan een revisie toe zijn. Het belooft dus weer een heel boeiende periode te worden waarbij we de volgende kernwoorden terug in de spotlights mogen zetten:

Zeggen wie we zijn
Doen wat we zeggen
Verdiepen wie we zijn

We zijn benieuwd naar het resultaat, want waar de mond van vol is, daar loop het hart nog steeds van over. Anders gezegd, wat in je identiteitsverklaring staat, is wie je bent en wie je wil zijn.

IDENTITEIT & INSPIRATIE

Nog even wachten en het is weer vasten. In plaats van de vraag 'mag het een beetje meer zijn?' durven we je de vraag 'mag het een beetje minder zijn?' voor te leggen. Op de volgende pagina vind je een paar impulsen die je mogelijks kunnen prikkelen.

De vasten is traditioneel ook de tijd om ruimte te maken voor de Zuidactie. Dit jaar staat onderwijs voor meisjes in Tanzania centraal. Samen zetten we onze schouders onder het project met als doel dat er meer meisjes naar school mogen en kunnen gaan.

Op de website van de Zuidactie vind je een aantal impulsen voor zinzorg & pastoraat.

Met Vurige tongen willen we echter ook ons steentje bijdragen. Onder de titel 'mogen het er een beetje meer zijn?' verzamelen we wat voor jou. We nodigen je uit om stil te staan bij wat meisjes voor jou betekenen.

Met een pagina vol quotes van bekende vrouwen (want ook zij zijn meisjes) zetten we je aan het denken. Ook de olifant durven we deze keer een plek in Vurige tongen te geven, want zij is toch wel een heel bijzonder meisje...

ZINZORG & PASTORAAT

Op 11 januari 2022 is het nieuwe leerplan rooms-katholieke godsdienst voor opleidingsvormen 2 en 3 van het buitengewoon secundair onderwijs gelanceerd. Je kan het leerplan integraal vinden op de Thomas-website.

Heb je het lanceringsmoment gemist? Geen enkel probleem, want we nodigen je uit om samen met ons het leerplan te ontdekken vanuit onze godsdienstpedagogie.

Heb je interesse? Schrijf dan in op een van onderstaande digitale introductie- en intervisiemomenten door een mailtje te sturen naar dorien.velters@broedersvanliefde.be

Donderdag 24 februari 2022 van 9u00 tot 11u00

Vrijdag 25 februari 2022 van 9u00 tot 11u00

Dinsdag 8 maart 2022 van 9u00 tot 11u00

Woensdag 9 maart 2022 van 9u00 tot 11u00

Woensdag 9 maart 2022 van 14u00 tot 16u00

Tijdens dit introductie- en intervisiemoment voorzien we uiteraard een aanbod. Veel interessanter en relevanter is het echter wanneer we kunnen ingaan op bedenkingen waar jij mee zit of vragen waar jij graag een antwoord op wil. Heb je bedenkingen of vragen, geef ze dan zeker mee bij je inschrijving. Een beetje later mag natuurlijk ook!

Hoewel we het elkaar enkel digitaal ontmoeten allemaal een beetje beu zijn, zien we je toch graag terug!

GODSDIENSTONDERRICHT



ZORGEN VOOR ZIN

Voorjaarskriebels, je kent het wel; je wollen trui begint te jeuken, je krijgt plots zin om een beetje in de tuin te werken of te knutselen, je begint te dromen van vakantie én... je voelt de drang om je kamer of huis op te ruimen en te poetsen. Nee, je bent niet ziek, je bent klaar voor de 'grote schoonmaak'!

Ons hart of onze ziel is eigenlijk net zoals die kamer of dat huis. In het voorjaar is het tijd om flink kuis te maken. Wat huist er al te lang in jouw hart? Van wat wil je eigenlijk afstand doen? Wat kan je best missen in de toekomst?

Zoek de komende periode naar een manier die bij jou past om je te ontdoen van jouw ballast. Misschien hou je wel van die rituelen waarbij je dingen moet opschrijven en de blaadjes dan verbranden? Misschien is het wegkaatsen van stenen wel wat voor jou? Wat het ook is, deel jouw manier van omgaan met jouw ballast met anderen. Misschien help je zo wel iemand? Je kan ook samen naar een geschikt ritueel op zoek gaan. Over de inhoud van jouw ballast moet je echter niet spreken. Die is privé. En daar ben je op het einde van de maand toch van af.

Geef toe, we zijn het allemaal beu! Corona en het al dan niet ziek zijn, het voortdurend achter een scherm zitten, de korte dagen, het slecht weer... én zelfs het zeuren en klagen over al die dingen zijn we beu! Iedereen heeft nood aan een energiepil. Laat de energiepil die wij je voorschrijven een kuur natuur zijn. In de vasten dagen we je uit om 40 dagen elke dag naar buiten te gaan en drie dingen bewust te doen:

- (1) Niet te klagen: 40 dagen zonder klagen, ook als het regent!
- (2) Te streven naar iets minder vuil: doe elke dag een klein klusje in de tuin, raap een vuiltje op in het bos...
- (3) Niet in zwart, blauw of grijs buiten te komen, maar je kleding even wat vrolijker te maken. Op een grijze dag, kan jij degene zijn die kleur geeft aan de natuur.

KUUR NATUUR

Poerim of Lotenfeest is een Joods feest waarop heel uitbundig gevierd wordt. Uiterlijk lijkt het een beetje op wat wij carnaval noemen. Vele mensen zijn geschminkt of dragen een masker. Toch is het verhaal dat schuilgaat achter het feest heel serieus: na de Babylonische ballingschap werd er een complot gesmeed waarbij het joodse volk op één dag helemaal uitgeroeid zou worden. Om te bepalen welke dag hiervoor zou worden gekozen, werd een soort van lootje trek gedaan. Een jong meisje, Esther, zorgt er echter voor dat de massamoord wordt verijdeld.

FEEST IN DE KIJKER: POERIM

16 maart 2022 – 17 maart 2022

Esther, de heldin van het verhaal, heet eigenlijk niet écht Esther maar Hadassah. Ze was een joods meisje dat door haar schoonheid en zacht karakter uitverkoren was om met de Perzische koning te huwen. Ze moest verzwijgen dat ze joods was, anders zou het huwelijk niet doorgaan. Dus nam ze de naam Esther aan, een Perzische naam met de betekenis 'ster'. Hoewel ze zodoende een Perzische koningin was geworden, zorgde ze toch voor het Joodse volk. Zoals in vele verhalen uit het Oude Testament zorgt een meisje of een vrouw voor een bijzondere ommekeer of goede afloop door uiteindelijk te kiezen voor wie ze écht is. Sterke vrouwen die Bijbelse meiden!

Exodus 16

Herinner je je nog het verhaal van Mozes die samen met de Israëlieten door de Rode zee trok? Op een bepaald moment waren ze ontzettend slechtgezind omdat ze meenden beter thuis te zijn gebleven. Daar hadden ze ten minste eten. God beloofde de Israëlieten daarop manna, voedsel uit de hemel; iedere morgen vers, in overvloed, maar niet om te bewaren! Ze moesten erop vertrouwen dat God het hen iedere dag opnieuw zou schenken.

Wist je dat manna echt bestaat? Manna is de gestolde afscheiding van de tamariskstruik die verschijnt nadat een schildluis van de takken heeft gegeten. Het valt 's morgens naar beneden, maar smelt in de zon. Nu een lekkernij voor toeristen!

Voor de Israëlieten was dat manna echter niet zomaar een natuurfenomeen, noch een toeristisch snoepje. Ze zagen in dit manna een belofte. Het gaf hen net voldoende kracht om te blijven geloven in een nieuwe wereld. Precies het idee dat er iedere morgen iets zou zijn dat hen energie gaf, hen motiveerde, maakte dat ze hun reis durfden en wilden voortzetten.

BUITENGEWOON VERHAAL

MOGEN HET ER

EEN BEETJE

MEER

ZIJN?

fracarita
BELGIUM

FIJN EEN MEISJE TE ZIJN?

Ben jij een meisje? Maak een lijstje met alle redenen die jij kan bedenken waarom het fijn is een meisje te zijn. Spreek niet in algemeenheden, maar som die redenen op die jij leuk vindt.

Ben je een jongen? Maak een lijstje met alle dingen die jij leuk vindt aan een meisje. Dingen opsommen die voor alle meisjes gelden, kan natuurlijk, maar durf jij ook één meisje voor ogen te houden en te zeggen wat je precies leuk vindt aan haar?

Ben je een jongen maar zou je liever een meisje zijn? Maak een opsomming van al jouw argumenten om te kiezen voor een leven als meisje.

Ben je een meisje maar zou je liever een jongen zijn? Maak een opsomming van al jouw argumenten om te kiezen voor een leven als jongen.

Ga vervolgens met anderen in dialoog. Je deelt natuurlijk enkel datgene dat je echt wil delen. Zorg dat je je goed voelt bij wat je deelt. Luister goed naar wat zij vertellen. Misschien ontdek je in hun verhaal iets waar jij nog niet aan gedacht had of wat jouw idee mogelijk verandert.

POST IN DE BRIEVENBUS

Een sms, een berichtje op Facebook, een foto op Instagram, een tweet op Twitter, een videoboodschap via WhatsApp, een filmpje op TikTok... het is dagelijkse kost voor ons. Maar wie heeft er onlangs nog een echte brief geschreven? Geen kaartje voor Kerst en Nieuwjaar, maar een échte brief? De Zuidactie is een goed moment om ons nog eens te wagen aan de kunst van het briefschrijven. Je kan schrijven aan een meisje dat je kent, maar waag het gerust ook eens om te schrijven naar een meisje dat je nog niet kent (een meisje uit een andere klas, uit een andere leefgroep of iemand totaal onbekend...). Weet je niet goed wat zeggen? Schrijf over de Zuidactie! Vergeet je eigen adres niet mee te delen, misschien stuurt ze wel terug?

ongenaakbaar
onaantastbaar
is het meisje
in de blauwe jurk
wonderschoon
buitengewoon
en stralend
in haar blauwe jurk
ze begoochelt ieders zinnen
doet me kriebelen vanbinnen
adembenemend schitterend
in een koningsblauwe jurk
ik weet als was het gisteren
die dag dat ik niet zei:
hoi meisje in de blauwe jurk
was ik maar zoals jij

Miriam Bruijstens

Naar welk meisje/
welke meisjes kijk jij op?
Wat maakt haar/hen
het opkijken waard?
Welke eigenschap(pen)
van haar/hen zou
jij graag overnemen?

MEISJESNACHT

Kies een willekeurige avond in de week en organiseer een meisjesnacht. Deze meisjesnacht kan zowel een fysieke bijeenkomst zijn in de zetel in pyjama of met een warme jas bij een kampvuur als een digitaal ontmoetingsmoment. Niet alleen meisjes mogen deelnemen, ook jongens zijn welkom, maar er mag alleen maar over meisjes gesproken worden! De bedoeling is niet dat we gaan roddelen, maar dat we herinneringen gaan ophalen en verhalen gaan delen over fijne momenten met meisjes. En vergeet niet; zussen, mama's, tantes, oma's, juffen, begeleidsters, het zijn ook allemaal meisjes. Misschien maakte je wel iets heel bijzonders mee met een van hen?

alle meisjes aan de macht
laat je nooit door iemand kleineren
voel jij ook die kracht
onze vriendschap in 't kwadraat
alle meisjes aan de macht
en het tij zal weldra gaan keren
want het is meisjesnacht
wacht maar op de volle maan

[Yasmine | Meisjes Aan De Macht | 2000 – YouTube](#)



Als je erachter komt hoe respect smaakt, smaakt het beter dan aandacht. **Pink**

Ik geloof erin om sterk te zijn als alles fout lijkt te gaan. Ik geloof dat gelukkige meisjes de mooiste meisjes zijn. Ik geloof dat morgen weer een andere dag is en ik geloof in wonderen. **Audrey Hepburn**

Als je alle regels volgt, mis je alle lol. **Katharine Hepburn**

Het is fantastisch wat je kunt krijgen als je er rustig, duidelijk en met autoriteit om vraagt. **Meryl Streep**

Een vrouw is als een theezakje, je kunt niet zien hoe sterk ze is totdat je haar in heet water zet. **Eleanor Roosevelt**

Wat vrouwen ook doen, ze moeten het twee keer zo goed doen als mannen. Gelukkig is dit niet moeilijk. **Charlotte Witton**

Ik ben hard, ik ben ambitieus en ik weet precies wat ik wil. Als ik daarom een bitch ben is dat oké. **Madonna**

Vrouwen zijn het grootste onbenutte reservoir aan talent. **Hillary Clinton**

Het kan zijn dat het de haan is die kraait, maar het is de kip die de eieren legt. **Margaret Thatcher**

Twijfel is een moordenaar. Je moet weten wie je bent en waar je voor staat. **Jennifer Lopez**

Neem nooit beslissingen gebaseerd op angst. Neem beslissingen op basis van hoop en mogelijkheden. Beslis op basis van wat er moet gebeuren, niet op basis van wat er niet mag gebeuren. **Michelle Obama**

Ik weet dat God mij niets zal geven wat ik niet aan kan. Ik zou alleen willen dat hij niet zoveel vertrouwen in mij had. **Moeder Teresa**

Als ik op mijn 70ste mijn jongere ik één advies zou kunnen geven, dan zou het zijn: gebruik de woorden 'fuck off' veel vaker. **Helen Mirren**

Ik weet wat ik wil. Ik heb een doel, een mening, ik heb een religie en liefde. Laat mij mezelf zijn en dan ben ik tevreden. Ik weet dat ik een vrouw ben, een vrouw met innerlijke sterkte en veel moed. **Anne Frank**

Zoek uit wie je bent, los van je familie en van de man of vrouw waarmee je een relatie hebt. Zoek uit wie je bent in deze wereld en wat je nodig hebt om je ook alleen goed te voelen. Ik denk dat dat het belangrijkste is in het leven. Zoek zelfgevoel (het gevoel prettig jezelf te zijn). Als je dat kunt, dan kun je alles aan. **Angelina Jolie**

MOGEN HET ER

EEN BEETJE

MEER

ZIJN?

fracarita
BELGIUM

Met de Zuidactie willen we extra aandacht hebben voor het welzijn maar ook het kennen en kunnen van meisjes in Tanzania. Ook heel wat diersoorten zorgen bijzonder goed voor hun meisjes. Er zijn zelfs soorten bij wie niet de mannetjes maar wel de vrouwtjes de plak zwaaien, zoals de olifant.

Bij olifanten leven de vrouwen samen in een kudde. De mannetjes leven vanaf jonge leeftijd alleen of in kleine groepjes. Ze komen enkel bij de kudde om te paren. In de kudde zelf ligt de focus op de opvoeding van de olifantenkalfjes en alles wat daarvoor nodig is. Voortdurende betrokkenheid op elkaar en uitstekende communicatie staan hierbij centraal. De oudste en meest ervaren olifant van de kudde is de matriarch. Zij leidt de kudde. Ze stelt duidelijke grenzen, is besluitvaardig, resultaatgericht en handelt altijd in het belang van de groep. De olifant wordt niet voor niets in heel wat boeken over leiderschap vernoemd.

Maar olifantenmeisjes zijn om nog meer redenen heel bijzonder. Ze zijn namelijk heel intelligent! Ze zijn zelfbewust, hebben een heel goed geheugen, gebruiken instrumenten om zich bijvoorbeeld te krabben bij jeuk en ze kunnen hun leven lang nieuwe dingen leren! Redenen genoeg om de olifant tijdens deze Zuidactie in de schijnwerper te stellen!

De olifant speelt in vele culturen een symbolische rol. In het algemeen staat de olifant symbool voor kracht, goede herinnering, geduld, verstandigheid, kuisheid en huwelijkstrouw. De eerste kenmerken zijn te wijten aan haar intelligentie. Kuisheid en huwelijkstrouw zijn te linken aan de lange drachtijd tot 22 maanden.

In het hindoeïsme kennen ze een 'olifantengod' of de god Ganesha. Ganesha staat voor kennis, wijsheid en schrijfkunst. Hij wordt afgebeeld als een mens met het hoofd van een olifant. Hindoes roepen Ganesha ook aan wanneer ze aan iets nieuws beginnen, omdat hij door zijn wijsheid hindernissen zou wegnemen.

In het boeddhisme symboliseert de olifant dan weer geduld, liefde en goedheid. Boeddhisten beschouwen de olifant als heilig omdat de geboorte van Boeddha werd aangekondigd door een witte olifant.

Bij de oude Chinezen staat de olifant voor kracht en wijsheid. Doordat de olifant heel oud kan worden, staat zij in China ook vaak symbool voor het overwinnen van de dood.

In westerse culturen komt de olifant als symbool minder vaak voor, al kennen we wel verhalen zoals dat van Hannibal die met 37 olifanten de Alpen over trok. Heel uitzonderlijk komt de olifant voor bij christelijke beelden. Een olifant die een slang vertrappelt staat symbool voor Jezus die de duivel vertrapt.

Met de info hiernaast en hierboven hebben we voldoende impulsen om een of meerdere leuke activiteiten uit te bouwen.

1. Kies een eigenschap van de olifant waarop je wil focussen. (In plaats van te focussen op één eigenschap kan je de eigenschappen ook verbinden met het lichaam van de olifant en zodoende verschillende eigenschappen aan bod laten komen. Bijvoorbeeld: hoofd-goed geheugen, oren-goede communicatie, poten-kracht, lichaam-liefde).
2. Teken, knutsel, boetseer... een olifant. Dit kan een grote of kleine olifant zijn, ieder kan werken aan een eigen olifant of er kan samen één grote olifant worden gecreëerd. Een olifantenkudde maken, kan natuurlijk ook. Ben je helemaal in de ban van Tanzania, kan je jouw olifant de kleuren geven van de vlag van Tanzania.
3. Spreek tijdens het maken van je olifant over de gekozen eigenschap. Probeer daarbij zoveel mogelijk in te zoemen op eigen beleving en de betekenis(sen) die je geeft aan die beleving. Bijvoorbeeld kracht: Wanneer heb jij je heel krachtig gevoeld? Wanneer heb jij kracht (bij andere mensen) gevonden? Wanneer ben jij een kracht geweest voor anderen? Wat betekenen deze ervaringen voor jou? Wat versta jij nu onder krachtig zijn?
4. Deel jouw olifant met bijhorende ervaringen met elkaar.

OLIFANT

Kennis en kracht,
Meisjes aan de macht!

